

Barnens Bästa Samlingar

DIGITAL SAMLING påskdag-pingst

- manus i Hagfors pastorat

- Hej!

Välkommen till samling 6 av Barnens bästa samlingar i Hagfors pastorat!

Jag hoppas att i har haft en fin påsk!

Hur gör vi denna gång för att få barnen med från början, det var ju så bra sist med små figurer som pratade med Ewa 😊

Vår berättelse förra gången slutade med att Jesus började leva igen efter att ha varit död och legat i en grav bakom en stor sten. Två av hans nära vänner, Maria och Maria från Magdala var de som upptäckte det först – kommer ni ihåg?

Berättelserna ni ska få höra idag handlar om vad som hände sen, med Jesus och hans vänner. Jesus lever ju igen, men inte på samma sätt som vi vanliga människor. Han kunde plötsligt visa sig för sina vänner, prata med dem, äta tillsammans med dem – men lika plötsligt försvinna igen. Det var som att Jesus kunde vara hos sina vänner på jorden *och* hos Gud på samma gång.

- Berättelse
- Dagens tanke
- Bön
- Sång
- Pysseltips

- **Berättelse 1: Tomas tvivlar**

Läses ur BBB, med inzoomning på bilderna

- **Tankestråd – om att tro och veta.**

Det är inte så konstigt att Tomas tvivlar. Eller hur! Det är ju alldeles *otroligt* att en människa som varit död börjar leva igen. Tomas behövde få se Jesus själv, för att kunna tro på det han hörde. Han behövde liksom *veta* att det var sant.

Fast. Det går ju att tro på saker utan att riktigt veta också. Det går ju att tro på att din favoritartist ska vinna mello till exempel. Eller att ditt favoritfotbollslag ska vinna Champions league. Det känns liksom så, för att du tycker det är den bästa låten, eller det bästa laget. Och så hoppas du, att det ska bli just din favorit som vinner. Att tro – det är kanske att hoppas?

Har du något som du tror på så där riktigt mycket?

Och så kanske det går att *veta* saker, fast ändå inte riktigt kunna tro på det? Forskare säger till exempel att vår jord bara är som ett pyttepyttelitet sandkorn i universum. För universum är otroligt stort, typ utan slut, det är vetenskapligt bevisat, och då blir jorden plötsligt liten. Men fast jag vet att det är så, så är det svårt att förstå, ja, nästan svårt att tro på. För, jag tycker ju att jorden känns jättestor! Och såååå stort kan väl ändå inte universum vara att det är utan slut? **Det** är ju helt *otroligt!*

Ja det är lite klurigt det här med att tro saker, och att veta saker.

Vad är det egentligen för skillnad mellan att tro på något och att veta något?

- **Berättelse 2: Emmaus och Den heliga anden**

Tårarna fyllde människors ögon, så mycket så de inte kunde se klart. Det var två som var på väg till Emmaus, Också deras ögon var fyllda av tårar. De gick och pratade om allt som hade hänt de sista dagarna. Någon tog sällskap med dem på den två timmars långa promenaden, men de kände inte igen personen, kanske var ögonen fyllda av för många tårar? Så de inte kunde se ordentligt. Men de lyssnade på alla berättelser som mannen berättade om, alla berättelser som vi kan läsa om i Barnens Bästa Bibel. Han förklarade varför Jesus som var Messias behövde lida och vara med om allt det som hade hänt.

Nu hade de blivit kompisar med mannen, de bjöd med honom in på mat när de kom fram till Emmaus. Tårarna hade försvunnit från deras ögon och de började se klarare. Då när mannen bryter brödet, då såg det vem det var som hade gått med dem. Det var ju Jesus! Precis då, försvann han. De blev så förvånade att de hade träffat Jesus och att han verkligen levde. De två skyndande sig iväg tillbaka till Jerusalem för att berätta för lärjungarna vad de hade varit med dem och då visar sig Jesus igen för lärjungarna och sa "Jag är inte död, jag lever!"

Jesus lever än idag, men han kunde inte stanna kvar på jorden, han skulle återvända till Gud. Men han berättade för lärjungarna att han inte skulle lämna dem, kvar på jorden blev Helig Ande som både hjälper och är med var och en av oss. Anden syns inte, men kan kännas. Likt vi inte ser solens strålar när de värmer kinden eller vinden. Utan vi ser eller känner det först när vinden tar tag i håret eller när solens strålar värmer vår kind. (Ta fram en sol och en hårtork)

Jesus sa till lärjungarna att de skulle gå ut i världen och berätta om allt de varit med om och göra andra människor till lärjungar, du och jag också! Vi ska döpas i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och Jesus sa att vi ska göra så som Jesus hade gjort, att vara mot andra som du själv vill att de ska vara mot dig. Jesus sa också att han är med oss alla dagar till tidens slut.

Berättelsen är skriven av Hanna Isaksson, utifrån text på sid 254-261 i Barnens Bästa Bibel av Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson

Berättelsen läses på sida 262

- **Dagens tanke: Vad är den heliga anden?**

Ibland kan man känna att det finns som ett osynligt band mellan sig själv och någon annan. Något som gör att man känner gemenskap, att man förstår vad den andra känner utan att behöva berätta med ord. Man kanske tänker på samma saker och tänker på samma sätt.

Jag tror att den heliga anden är som ett osynligt band mellan mig och Gud, och mellan dig och Gud. Nu när inte Jesus går omkring som människa på jorden längre, så är han nära oss ändå genom den heliga Anden.

Den heliga Anden kan också vara ett osynligt band mellan kristna i hela världen. Anden gör att vi känner gemenskap och vill samlas i kyrkor och på andra ställen.

Har du någon som du känner dig extra nära, någon som du känner att du hör ihop med, och kanske har ett osynligt band med? Rita, skriv och skicka in.

- **Bön**

Idag ska vi be med ord som är flera tusen år gamla. Ta hand om oss, Gud. Skydda oss, hjälp oss, och älska oss – det är det bönen handlar om.

Och Gud lovar – ja, jag tar hand om er. Jag skyddar och hjälper er. Och jag älskar er. Det är det som är Guds välsignelse.

Gud,
välsigna oss och bevara oss.
Låt ditt ansikte lysa över oss, och visa oss nåd.
Vänd ditt ansikte till oss, och ge oss fred.
Amen

Välsignelsen, omskriven av Sören Dalevi, sid 58 i Barnens bästa bibel

- **Sång: Må din väg gå dig till mötes – sid 259 i Barnens bästa bibel**

OBS! För psalmer gäller egna upphovsrättsliga regler för om/hur de får användas i digitala sammanhang.

- **Pyssel**

Nyckelring -för att lättare kunna hitta nyckeln.

Måla på trä, fisk eller duva? Duvan finns på argument.

Måla duva på papper, med en utklippt duva lägger man på ett vitt papper, målar med kriter ut från duvan och sedan tar man bort mallen, då har man fått ett fint papper som man kan behålla själv eller skicka på post till någon som behöver lite extra uppmuntran.

- Avslutning

Berättelsen om den heliga anden, det är den sista berättelsen i Barnens bästa bibel. (Bläddra och visa rent av?)

Så – nästa gång vi ses, då ska vi ta ett skutt bakåt i bibeln, och bläddra till berättelser om sådant som Jesus gjorde och sa *innan* allt detta med påsken och tiden efter den.

Jesus kommer bli fullkomligt överfallen – fast av världens snällaste barn som tur är! Och han kommer behöva ha sådana här redo för att fixa disken efter ett härligt kalas. (Vifta med disktrasa och diskborste). Och, så kommer han göra en liten flicka och hennes familj väldigt väldigt glada! Häng med då, så får ni höra!

Bakom denna version av manus samling 6 står Hanna Isaksson. Idéer och grundtexter har bollats av Charlotte Moberg, Hanna Isaksson och Kristina Stolare tillsammans.

Böner och sånger hämtas från Barnens Bästa Bibel, Nya Barnpsalmboken, Hela familjens psalmbok men också från andra håll.

Vid digitala samlingar är det noga att källor anges, hänvisa till aktuella biblar/psalmböcker. Notera att egna upphovsrättslagar gäller för psalmer och sånger i digitala sammanhang.